

Mgr. Albert VANBUEL  
Evêque de Kaga Bandoro

**Kaga Bandoro, Feest van Maria Boodschap**  
B.P. 7 – Bangui – RCA  
[avanbuel@yahoo.fr](mailto:avanbuel@yahoo.fr)

Beste Broers en Zusters in Kristus, Goede Vrienden allemaal,

Het is nu weer enkele dagen dat ik terug ben in Kaga Bandoro bij mijn mensen. Na een nachtje in een hotel op de luchthaven bracht Air France ons zonder problemen naar Bangui. Ik vond daar een eerder rustige situatie; enkel hier en daar kleine wraakacties van rebellen of bandieten die doen alsof ze ook rebellen zijn. En de reis naar Bandoro verliep zonder “barrikaden-problemen om geld te eisen”. Enkel een panne aan mijn auto die wellicht niet goed was voorbereid na een maand rust.

Kaga Bandoro gaat erop vooruit. Voor de vierde keer werd de nieuwe Prefect naar hier gezonden om zijn werk te doen; ditmaal hebben de Seleka hem niet verdreven; en de franse Sangaris voelen zich verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Hij logeert voorlopig nog in de missie, omdat “zijn woning nog bezet was door Seleka en nog niet hersteld”. Maar zijn aanwezigheid is van zeer groot belang voor ons. De volgende dagen komen er enkele honderden politie en gendarmen, en dan de administratie; dat belooft stilaan beter te worden.

Nu gaan we vlug naar het grote Feest van het Nieuwe Leven, Pasen.

Op het feest van Maria Boodschap waagde ik na drie jaar een verre uithoek richting Tsjaad, Ouandago, te bezoeken. Een geweldige gebeurtenis: Ik werd er opgewacht door honderden mensen jong en oud, die mij entoesiast begeleidden, onder de ogen van de Seleka met hun barrikade, naar de kapel; maar die was veel te klein; de viering was buiten. In aanwezigheid van wellicht 1000 mensen mocht ik het vormsel toedienen, na drie jaar zonder, aan meer dan 150 vormelingen. Een dankbaar gebeuren voorwaar.

Nu beginnen we vrijdag de “Rameaux des jeunes”, de jaarlijkse ontmoeting van de jongeren naar Palmzondag toe. En dat wordt besloten met een grote palmprocessie naar de kathedraal toe. Tot slot voetbal en spelen voor de jongeren.

Maandag ontvangen we, midden de warboel van de duizenden vluchtelingen (ze blijven komen vanuit de dorpen waar het geweld voortduurt), onze priesters en enkele zusters om de Chrisma-mis voor te bereiden met een dag vorming.

En dan volgen de hoogdagen van de Goede Week: Witte donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en PASEN. Ik probeer afwisselend aanwezig te zijn in de drie parochies van Bandoro. Mgr Thaddée, mijn Coadjutor, zal dat doen in het zuiden naar Bangui toe. Mogen we samen in gebed verbonden dat nieuwe leven ontvangen, en ook de belofte van een hopelijk naderende vrede.

Ik wil toch even dankbaar terugblikken op mijn bezoek aan Vlaanderen en omgeving. Zoals enkele medebroeders in Woluwe schalks zegden, was het geen “rustperiode”, ook al had ik dat nodig. Maar het stemt me dankbaar dat ik steeds welkom ben bij mijn medebroeders en in de parochies die ik mocht bezoeken. Ik voel me echt geen “bedelaar”, maar een ambassadeur voor die doodarme mensen van Bandoro die steeds weer in de hoek van extreme armoede geduwd worden. Gelukkig dat de Kerk er is en onze caritas, om de NGO's te vragen om hulp voor die talrijke vluchtelingen die smeken om water, voedsel en medicamenten, en die hopen weer terug hun land te kunnen bebouwen na al de aanvallen van de veehouders uit Tsjaad, die gewapend alles verwoesten en zich dan weer even verschuilen in veiligheid.

DANK aan zovelen, in Boekt en Viversel uiteraard, waar mijn zus Paula en de anderen aan de CAR duwen (Waren de pannenkoeken goed?), en waar GROS Zolder begrijpt dat er hulp nodig is. DANK aan de entoesiastelingen van Don Bosco St Denijs Westrem die duimen en werken voor Bandoro. DANK aan de parochies van Savio, Brasschaat, Bocholt, Zwijnaarde die begrepen dat de media eigenlijk niet veel vertellen over dat bijna armste land van de wereld. Dank aan de velen die mee aan de CAR blijven duwen “omdat mensen niet van honger

mogen sterven terwijl wij het zo goed hebben en toch maar blijven klagen. Dank aan Kerk in Nood, Wereldmissiehulp, Providentia ... die een steentje willen bijdragen om die mensen te tonen dat ze hun plaats mogen hebben in deze zo harde wereld.

We durven hopen dat de Prefect en de Sous-Prefect vlug gevolgd worden door een administratie en politie ...die het land opnieuw op de rails kunnen zetten. Duimen maar. Zoeken maar naar de echte weg naar Vrede en geluk die de Zaligsprekingen ons voor houden. "Ik geef u een nieuw gebod: Houdt van elkaar zoals God van u houdt. Daaraan kunnen de mensen zien dat ge het echt meent en niet op eigen voordeel uit zijt.

Mogen we op jullie blijven rekenen. De vele weeskinderen en kindsoldaten, de duizenden vluchtelingen die nog niet naar huis durven of waarvan hun huis leeggebrand is... Centrafrique is (nog) niet in staat zelf zijn toekomst in handen te nemen. En de internationale hulp is "zo traag". We hebben jullie morele en materiële steun dringend nodig; voor de vluchtelingen, de scholen, de gezondheid, de landbouwers die niet aan het werk durven en dus de dreiging van hongersnood zien opduiken; ook jullie gebed om ons een hart onder de riem te steken en ons uit te dagen blijvend te ijveren voor die duizenden armen hier in RCA.

Moge de zegen van onze God van Liefde daarbij onze kracht zijn.

## DE VERREZEN HEER IS ONZE WEGWIJZER EN ONZE KRACHT

+ Mgr Bert Vanbuel, Bisschop van Kaga Bandoro

Een tip voor wie wil helpen

- Via Don Bosco- Avenue Léopold II, 195, B 1080 Bruxelles  
Swiftcode: KREDBEBB - Iban: BE84 4358 0341 0159  
(vermelden: Mgr Albert Vanbuel Kaga Bandoro ; attest mogelijk)

Of (zonder attest) BELFIUS - DEXIA ZOLDER

- Missiegroep Bert Vanbuel, Belikstraat 86, 3550 Zolder
- IBAN BE93 8334 5348 5067 (Noodhulp Kaga Bandoro)