



Verslag nr. 110 Bezoek projecten in Ethiopië - Van 4 - 12 december 2016
door Br. Gust, Jan en May Dielis, Bea Lauwers

Meer algemeen.

- De politieke situatie op dit moment is terug wat normaler dan vorige keer. Dus we hebben alles kunnen bezoeken wat in onze planning zat.
- Ik ben samen met Firehun gaan lunchen op de Belgische ambassade hier in Addis. De ambassadeur wilde mij absoluut zien, want hij had al wel een ontmoeting gehad met Firehun en de projecten bezocht, maar wilde absoluut een ontmoeting met Father Augustin. Het is heel duidelijk dat deze ambassadeur 300 % achter onze projecten staat, en dat elke Belg die op de ambassade komt moet geïnformeerd worden over onze projecten. Hij brengt ons ook in contact met relaties die voor hier nogal wat geld in het laadje zouden kunnen brengen.
- Over een maand ben ik alweer terug hier, maar dan samen met Filip Lenaerts en Stijn Coninx voor de opname van een nieuwe (finale) DVD over onze projecten hier en de dynamiek die hier te proeven is naar de toekomst toe.
- Iedereen is hier even enthousiast over het verloop van de tweede Siddarthafeesten. 1200 mensen over de vloer gehad en 182 vrijwilligers in de bres. Een degelijk initiatief is ongekend in Addis Abeba! De feesten hebben een grote positieve invloed op de teamwerking, veel mensen die dank zij ons een nieuwe toekomst hebben gekregen en die nu maar al te blij zijn dat ze iets terug kunnen doen voor Siddartha. Wie had dit ooit durven dromen???

Glorieux voor 30 dakloze mannen –coördinator Abeneth

26 nieuwe dakloze gezichten in het project!!! Velen nog getekend door het harde straatleven dat zij achter de rug hebben. Zij beseffen maar al te goed dat zij een grote uitdaging zijn aangegaan, door bijvoorbeeld af te kicken van drugs, discipline aan te leren voor hun verder leven, samen met de anderen een nieuwe toekomst op te bouwen. Gezien dit allemaal mannen zijn tussen 25 en 40 jaar ligt hun motivatie om te “veranderen” toch wel wat dieper dan bij onze rioolmannen. Als je jarenlang niet in een bed hebt geslapen, dan is het te begrijpen dat ze met de grootste fierheid hun slaapkamers willen tonen aan de bezoekers. Zij zullen het aan zichzelf moeten bewijzen in de volgende 9 maanden!

Andinet (60 rioolkinderen verspreid over 2 jaar) - coördinator Teklu

Als je de gasten van het eerste jaar vergelijkt met die van het tweede jaar, dan besef je pas hoeveel “mentale en sociale vooruitgang” zij maken op relatief korte tijd. In het eerste jaar zitten er nu weer 26 en hopelijk maken die allemaal de overgang naar het tweede jaar in februari 2017. Voor het tweede jaar was het hun laatste werkdag, want allen zouden de dag nadien op stage vertrekken voor 2 maanden in omliggende bedrijven. Zij waren zo gemotiveerd in de ateliers, alsof ze aan ons wilden bewijzen dat ze klaar waren voor het grotere werk! Een psycholoog is nog niet aangeworven ondanks de lange zoektocht, maar iemand vinden die met dat diploma vollen bak wil werken met deze doelgroep is niet zo vanzelfsprekend! Maar ik ben nogal gerust in de aanwervingen die ze doen!

Ediget Fana: Een opleiding voor 160 alleenstaande moeders en ladies- Coördinator "Sr. Saba Moeders, die het project hebben verlaten en daarna samen een kleine associatie willen oprichten blijkt tot op vandaag goed te lukken. Alleen is hier de vraag om de "seat money" (startgeld) op te trekken van 1500 Birr naar 2000 Birr. – 85 € - per persoon. Dat geld wordt in hun financieel plan met 100 Birr per maand terugbetaald. Voor de associaties gaat het dus over een lening en niet over een eenmalige gift. Anderzijds denk ik dat we nog eens een grondig onderzoek moeten doen naar de eindresultaten van de moeders die het project verlaten hebben. Ook op de ambassade hoor ik dat er in heel Addis een grote vraag is naar vrouwen die kunnen koken (niet alleen Ethiopisch koken!!) en vrouwen die kunnen instaan voor de bediening in de hotels. Alleen heb ik wat schrik van de hoge kost aan voeding voor heel de periode van de training!

Little Heaven (3 huizen voor 46 aids-wezen) Coördinator: Firafis

Ik was erg verwonderd om van Firafis te horen hoeveel individuele gesprekken er worden gevoerd met de kinderen. De nieuwkomers krijgen de eerste twee maanden alle dagen een individueel gesprek rond zij zich voelen, wat ze raar vinden in het huis en wat ze graag hebben, wat er wel en niet kan in het huis. Met elk van de drie huizen wordt elke week een individueel gesprek gevoerd en op zaterdagvoormiddag krijgen de Group homes training in time management, hun plannen voor de toekomst en de persoonlijke uitdagingen die daar mee gepaard gaan, hoe zij zich individueel voelen in de groep. Zijn ervaring is dat in het begin van die individuele gesprekken er wel wat schroom is om bij de "verantwoordelijke of zijn assistent te komen, maar door de speelsheid van het gesprek verlangen ze er echt wel naar, zeker de groteren.

Maandelijks heeft hij een individueel gesprek met de leerkracht van elk van de kinderen in de school. Firafis heeft, toen hij hier psycholoog was, een heel grondig onderzoek gedaan voor zijn eindwerk over de "gekwetstheid van HIV kinderen". Dat eindwerk zal nu gepubliceerd worden in een internationaal tijdschrift rond "wetenschap en zorg dragen voor".

Ervaringen van de bezoekers

*Addis Abeba lijkt ons enorm chaotisch. Maar ondanks de wirwar van mensen, de gebouwen, de straatjes en het getoeter en drummen in het verkeer, komt alles uiteindelijk toch op zijn pootjes terecht. De armoede maakte ons stil en moeilijk in woorden uit te drukken. In deze omstandigheden Siddartha opstarten is een wonder en heeft al een mooie oogst opgebracht. Het Siddartha team is stevig, gemotiveerd, vol vertrouwen en met de juiste visie: de Ethiopiërs moeten het zelf doen. De actuele projecten lijken ons de juiste keuze. Die kunnen blijven groeien en bloeien. Wat een enthousiaste, energievolle en gedisciplineerde groepen. Ze zijn zo dankbaar en blij. De Ethiopiërs zijn fiere, mooie en warme mensen. We kunnen er zelf nog veel van leren. Het landschap is prachtig en de mensen werken hard. Maar de tijd is op het platteland stil blijven staan. Traditie is diep vergeankerd. Voor ons was het bezoek aan Ethiopië een week vol verrassingen, emoties en indrukken. We hadden ogen tekort. We zijn fier op onze beste vriend Gust en zijn ganse team. Proficiat. **Jan en May.***

*Siddartha Ethiopië geeft de armsten der armen hun waardigheid terug, zodat ze weer fier rechtop kunnen staan, verrijzen, met de hoop op een toekomst. Vergeet het van die druppel op een hete plaat. Siddartha heeft hier al zoveel druppels laten vallen dat ze de resultaten die hier behaald worden zich verspreiden als een lopend vuur. Om stil van te worden dat dit allemaal kan!! Met woorden zo moeilijk weer te geven. Daarom is jullie sponsoring meer dan nodig, want ook hier wordt alles duurder en wil men graag nog meer kunnen doen. **Bea***

Mededeling van uit het secretariaat!!! In het verleden deden sommige onmisbare sponsors nog een storting op 30 of 31 december. Het probleem is dat dit dan pas begin januari op onze rekening komt en dus telt voor de fiscale attesten van het volgende jaar (in dit geval 2017). Want we moeten de attesten uitschrijven op het jaar dat de giften op onze rekening zijn toegekomen en niet wanneer je door jou zijn uitgevoerd. Dus wacht alstublieft niet tot op de laatste dag!!!

Ook wij zijn opgenomen in de lijst van goede doelen van Music for life. Dus wil je een activiteit organiseren ten voordele van Siddartha Development Ethiopia, doe gerust en alvast bedankt. (meer info op <https://dewarmsteweek.stubru.be/>)